

Amsterdam

Wij zijn donderdag 26 mei met alle derde klassers op excursie geweest naar Amsterdam. We hebben de volgende musea bezocht.



This is Holland

is een soort bioscoop waar je in gaat vliegen. Eerst worden er een paar dingen verteld over vroeger en dan ga je over heel Holland vliegen.



- Nemo

Nemo is een museum waar je zelf heel veel proefjes kan doen (je kan bijvoorbeeld in een bel staan). En je had boven ook dingen over het menselijk lichaam en daar moest je vragen invullen en dan kon je iets winnen.



Ik vond Amsterdam heel leuk. Maar ik vond Nemo een beetje lang duren en het werd ook een beetje saai. Ik vond het wel leuk om die opdrachten te maken. Dat was wel grappig en sommige dingen wist ik nog niet. Maar ik vond sommige proefjes echt heel leuk en het was wel heel leuk dat je met elkaar kon praten. En het was ook grappig dat er een foto bij de muur werd gemaakt en dat je dan je schaduw op de muur ziet. En in die bel staan was ook grappig. De rest vond ik een beetje saai. This is Holland was helemaal geweldig. Het mooiste vond ik het vliegen. Dat je een beetje nat werd en dat je de bollen velden kon ruiken en dat je in het onweer terecht kwam. Na Nemo gingen we naar de Dam lopen. Daar gingen we eten en mochten we even rondlopen. Dat was ook wel leuk, maar dat mocht wel iets langer van mij want ik had bijna geen tijd om badslippers te kopen. En toen terug naar de trein. De terugreis was helemaal leuk.

Britt Bosman 3B.

